



Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG

www.maastrichtsegevelstenen.nl
vmg@maastrichtsegevelstenen.nl



13 mei naamfeest van Sint Servaas

Volgende week zijn de IJsheiligen waar ook Sint Servaas onder valt. Er is rond die tijd kermis in Maastricht vanwege zijn naamfeest (sorry dames, en niet omdat het toevallig ook moederdag is).

Servatius is de stadspatroon van onze stad. Toch staat hij op geen enkele oude gevelsteen afgebeeld. Dat is misschien een beetje vreemd, maar een huis met die naam zou nooit hebben concurreren met dé Servaas, de kerk.

Als echte Maastrichtse stadsheilige heeft hij wel zijn plekje kunnen veroveren onder de moderne gevelstenen. De drie die hier afgebeeld zijn, verbeelden ieder een episode uit de St. Servaaslegende.

De 'SINTERVAOS' met zijn opvallende ogen van Perroenweg 28 verwijst naar de geschiedenis van de goudsmeden die door de koning gevangen waren gezet omdat ze er maar niet in slaagden een borstbeeld van de heilige te maken dat niet scheel keek.

De tegeluitvoering van Cannerweg 300 met opschrift 'DE BRON' slaat natuurlijk op de nabijgelegen bron aan de Bieslanderweg die hij zou hebben laten ontstaan door een kruisteken over de grond te maken.

En op de steen van Champs Elyséesweg 38 is te zien hoe de engel de staf aan St. Servaas geeft bij zijn wonderbaarlijke uitverkiezing tot bisschop. En hoewel zijn naam er niet bij staat is hij hier herkenbaar aan de toegevoegde kerk én aan de sleutel van de hemelpoort met de 'sleutelmacht' die hij overigens met St. Petrus moet delen.

