



# Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG 30-06-2010

## Uitgevlogen stenen?

Er zijn in het verleden heel wat gevelstenen uit het Maastrichtse straatbeeld verdwenen. Gestolen, met de sloop verloren gegaan of gewoon door de eigenaar meegenomen. Vandaag een korte kennismaking met een aantal stenen die de stad hebben verlaten en vermoedelijk bij de Maastrichtenaar (tamelijk) onbekend zullen zijn.

Van slechts een van de afgebeelde gevelstenen staat echt vast dat hij uit Maastricht afkomstig is. Het gouden varken – nu ergens in Heerlen in particulier bezit – stond vroeger aan de Boschstraat 65, bij velen mogelijk wel nog bekend als slagerij Hesemans. IN DE HALVE MAEND 1771 - van Dorpsstraat 30 in Gulpen - werd precies met die tekst en jaartal vermeld in de Muntstraat 38 en mag je een bepaalde conclusie dan wel trekken. IN DEN PELICAEN 1778, nu in het naburige Veldwezelt Omstraat 24-28, was een tijdje geleden nog te zien in de portiek van een slagerij aan de Kieselweg 236 en daarvoor in de schouw van een afgebroken boerderij. Een wel heel rare plek voor zo'n huisnaamsteen. Uiteindelijk misschien ook uit Maastricht?

