



Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG 27-10-2010

Herkenbare heiligen

Maastricht heeft een overvloed aan sinten op zijn gevelstenen. Een selectie.

Wie weet welke heiligen hier worden afgebeeld?

Gelukkig staat het er soms onder. Maar ontbreekt de naam, dan is die meestal wel te achterhalen door te letten op de pose waarin de heilige staat afgebeeld én de attributen die hij/zij op de voorstelling heeft meegekregen.

Zonder woorden, maar toch herkenbaar:



Sint Joris te paard die de draak bevecht.

Sint Apollonia met de tang waarmee haar tanden werden getrokken.

Sint Gillis met de hinde.

Sint Urbanus met pootstok en snoeimes.

Sint Martinus die voor de bedelaar een stuk van zijn mantel afsnijdt.

Sint Petrus met de dubbele sleutel.

En wie ze in het echt eens ter plekke wil gaan bekijken, moet zijn in de Maastrichter Brugstraat, Calvariestraat, Hoogbrugstraat, Brusselsestraat, Bieslanderweg en St. Pieterstraat.



www.maastrichtsegevelstenen.nl
vmg@maastrichtsegevelstenen.nl

