



# Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG 16-05-2012

## Naamgevers

Het gebeurde in het verleden regelmatig dat smalle straatjes of steegjes eerst in de volksmond en later 'officieel' de naam toebedeeld kregen van een van de (hoek)huizen aan het begin van de straat. In 1513 was er in de Rechtstraat al sprake van 'die katz', terwijl in 1518 het naastgelegen steegje aangeduid werd als het straatje 'neven dye cat'. De gevelsteen is echter van veel latere datum, waarschijnlijk van 1735 toen het

bouwwallige huis op last van de magistraat moest worden afgebroken en een nieuw huis onder dezelfde naam werd gebouwd. Ook de 'koye' gaf uiteindelijk zijn naam aan de straat die voorheen werd aangeduid als 'die straete bij de busschops maltmoelen, dae men geit te mijnrebruederen wart' (het straatje bij de bisschopsmolen waar men richting Minderbroedersklooster gaat).

En helemaal verwonderlijk is het niet dat je bv in de Sporenstraat, Eikelstraat, Ridderstraat en de Kapoenstraat nog huisnamen en bijbehorende uithangtekens aantreft / aantrof die verantwoordelijk zijn geweest voor de naamgeving van de straat.

