



# Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG 06-03-2013



## Maastrichts stadswapen

Het stadswapen van Maastricht is in 1819 door de Hoge Raad van adel vastgesteld als een rood schild, gedekt door een gouden kroon, beladen met een zilveren ster en gedragen door een engel (die als schilddrager in feite dus een aanvullende versiering is). Ster, met of zonder engel, werd al voor die tijd gebruikt en is op verschillende gevelstenen als eigendomsmerk van de stad afgebeeld. Die engel was oorspronkelijk een stedenmaagd zonder vleugels (maagd Maria?) zoals bijvoorbeeld nog te zien is op de zonde van de Rothermolen en het bekende stadspanorama van Bellomonte.

Als 'logo' van de stad werd en wordt vaak alleen de ster gebruikt: de Mestreechter staar.



- ▲ Corversplein, kademuur
- ▶ Poort Waerchtig
- ▼ Achter de Comedie 8

Een overzicht van stadssterren en stadsengelen is toegevoegd op de site bij 'Nader bekeken' onder 'Stadswapen'.

[www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/stadswapen/stadswapen.htm](http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/stadswapen/stadswapen.htm)







- ▲ Dinghuis Jodenstraat + Kersenmarkt 6 + Rademakersdreef 14 + Kanunnikencour zn
- ▼ Oud Gouvernement Bouillonstraat + Vrijthof 17b + Ridderstraat 15

[www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/stadswapen/stadswapen.htm](http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/stadswapen/stadswapen.htm)

