



Vervlogen bedrijvigheid

Jef Bartelet, VMG 20-03-2013



Op 24-01-1992 stond in de krant: 'De grote gevelsteen met het opschrift 'De Nieuwe Limburger', die decennia lang het beeld aan de Havenstraat heeft bepaald, is omlaag gehaald en krijgt een plaatsje in de nieuwbouw van de krant op Randwyck'.

De bijbehorende foto liet zien hoe de steen losgekapt werd uit het gebouw tussen de Wolf-

straat en de Havenstraat waar voorheen de Nieuwe Limburger werd samengesteld en gedrukt. Al weer een heel tijdje geleden, maar persoonlijk heb ik daarvan nog de uitstalkasten waar de 'lèste gezet' uithing én het 'nieuwswinkeltje' met Huub Noten op het netvlies. De steen uit 1964 van Wim Klabbers is tenslotte toch niet verhuisd en weer in het nieuwe

woon/winkelcomplex aan de Havenstraat herplaatst. De voorstelling op de steen bestaat uit het wapen van de provincie Limburg, dat geflankeerd wordt links door rollen krantenpapier en rechts een stapel kranten.

Gevelstenen werden heel vroeger door ambachtslieden ook gebruikt om hun bedrijvigheid of handel te afficheren. Tegenwoordig zijn het vooral neonreclames die vaak net zo snel komen en gaan als de bedrijven en winkels waar ze reclame voor maken. Maar uit de periode daar tussenin zijn nog genoeg oude honkvaste opschriften terug te vinden die bij het verdwijnen van de vroegere zaak ofwel niet gemakkelijk verwijderd konden worden zonder de gevel te 'verrinnewere' of zelfs nu nog gekoesterd worden als herinnering aan de toenmalige bestemming.

De afgebeelde voorbeelden zijn van Havenstraat 6, Wolfstraat 18-20 en Grote Staat 32.

Wie weet nog meer van die gevelopschriften te vinden? Graag zou de VMG dat horen om daarmee het overzicht 'Vervlogen bedrijvigheid' op onze site verder aan te vullen.

vmg@maastrichtsegevelstenen.nl



Kijk voor het overzicht 'Vervlogen bedrijvigheid' onder 'Nader bekeken' of klik op onderstaande link: www.maaastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/bedrijvigheid.htm

Wie Wat, Waar Weg

En voor nog meer verdwenen zaken,
al dan niet met nog bestaande
opschriften, zie de site van
Harrie Boom:

<http://www.wiewatwaarweg.nl>

