



Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG 03-04-2013



Waterleiding van 1887, toen pas

In het vroegere museum van de thans afgebroken Nutsbedrijven aan de Maagdendries was onder andere een stadsster uit 1887 te vinden, maar deze werd eind 2002 herplaatst in de oude fabrieksmuur van de vroegere Ceramique aan de Heugemerweg. Deze plek is niet toevallig gekozen, want de steen stond oorspronkelijk in het nu verdwenen pompstation van de (particuliere) Waterleiding-Exploitatie-Maatschappij, eveneens aan de Heugemerweg op nr. 26-28.

Onder de steen is - met spelfouten en al - te lezen dat het eerste waterleidingnet in 1887 in gebruik genomen werd:

WATERLEIDING=MAASTRICHT WERD GEBOUWD 1886-1887 DOOR DE WATERLEIDING=EXPL(o)ITATIE=MAATSCH(a)PPY TE ROTTERDAM ONDER BESTUUR VAN BURGEMEESTER W.H. PYLS. BOUWMEESTERS H. GRUNER EN W.J. BREND(e)R à BRANDIS. GEOPEND 22 MEI 1887

Bij de start waren er nog maar 300 aansluitpunten voor wie de abonnementskosten kon en wilde betalen, terwijl het overgrote deel van de Maastrichtenaren zich nog jarenlang zou moeten behelpen met waterputten, stadspompen of water uit de Maas, Jeker of het kanaal.

Het groeiend succes en winstgevendheid van het waterleidingnet heeft het stadsbestuur in 1918 doen besluiten de concessie van 50 jaar af te kopen en over te gaan tot waterproductie en – distributie van gemeentewege.





Het afgebroken huis Heugemerweg 26-28 waar de ster met de tekststeen boven de voordeur stond.

Oorspronkelijk het kantoorpand (mogelijk ook dienstwoning) van de Waterleiding Exploitatie Maatschappij. Vanaf de Heugemerweg niet te zien, want het lag achter de fabrieksmuur en een grote poort sloot de doorgang af,

Achter het pand een kleine tuin met een pompput, aangesloten op het achterliggende pompgebouw van waaruit het water naar het waterreservoir op de Sint Pietersberg werd verstuurd.

Wanneer die functie vervallen is, is onbekend. Zou in 1926 geweest kunnen zijn toen de pompput door overstromend Maaswater onder water kwam te staan.

Voor het pand is afgebroken heeft het nog lange tijd gediend als woonhuis voor dubbele bewoning.

Heugemerweg 26-28.
Foto Wiel Eggen, die er met zijn vrouw woonde van 1965 tot 1968.