



Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG 11-09-2013

Maastrichtse oorlogsgedenktekens

Komende zaterdag, 14 september, is het 69 jaar geleden dat Maastricht door de Amerikanen werd bevrijd.

Een mooie gelegenheid om de nieuwe inventarisatie van Maastrichtse gedenktekens (in welke vorm en uitvoering dan ook) die betrekking hebben op oorlog en vrijheid, te presenteren.

Natuurlijk, er is al het nodige over dit onderwerp gezegd en geschreven, maar al die publicaties in schrift of op internet zijn zonder uitzondering onvolledig (ook wat foto's betreft) en in een enkel geval zelfs onjuist.

De nu bij elkaar verzamelde gedenktekens zijn ter plekke gecontroleerd, waarbij meteen de kans is aangegrepen er nieuwe foto's van te maken. Het resultaat is te vinden op

www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog.htm

Het tweede gedeelte van de site over de Maastrichtse oorlogsslachtoffers

(zie in de navigatiebalk), groeit ondertussen uit tot een digitale herdenkingsplek < **Dat hun namen gekend en niet vergeten worden.**>

Die is ook toegankelijk, maar nog steeds in bewerking. Het zal nog wel even duren (als het ooit lukt!) voor alle namen, gegevens en foto's bij elkaar zijn gezocht.

Correctie, aanvulling? vmg@maastrichtsegevelstenen.nl

