



Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG 12-02-2014

Onverwachte meevallers

Wel geen gevelsteen, maar voor de Inventarisatie van de Maastrichtse oorlogsmonumenten www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog.htm is (of liever WAS) de VMG op zoek naar een beeld met herdenkingsplaquette dat in 1948 geplaatst werd bij het PLEM-gebouw aan de Prins Bisschopssingel. Het verhuisde in 1984 mee naar het nieuwe hoofdkantoor aan het Gelissendomein en was daar nog in de tuin te zien totdat de PLEM in 1999 opging in Mega Limburg (Essent, Enexis, of hoe ze tegenwoordig allemaal mogen heten).

(De foto's van Gelissendomein 5 hiernaast zijn genomen uit een gedenkboek van de PLEM.) Na meer dan een jaar zoeken is dankzij een attente meeleezer op het forum van Mestreechonline waar deze zoekvraag aan de orde werd gesteld, bekend geworden dat dit Maastrichtse oorlogsmonument nu staat opgesteld bij het Enexis-schakelgebouw aan de Roerderweg 58 in Roermond - richting Herten. Gelukkig niet het slachtoffer geworden van bronsdieven zoals steeds meer werd gevreesd.

**TER ERING VAN G. DUYKERS, J. ROOSJEN EN H.P.M. VAN
ROOY, SLACHTOFFERS VAN DE OORLOG 1940 – 1945
EN TER HERINNERING VAN HET VELE GOEDE WERK
ONZER BOVEN- EN ONDERGRONDSE WERKERS TIJDENS
DE BEZETTING**



Nog een meevaller.

Soms kan de dag voor een gevelstenenspeurder niet meer stuk ☺

In 1867 zag Victor de Stuers een gevelsteen in de Maastrichter Grachtstraat en gaf daarvan de volgende omschrijving:

Grachtstraat z.n.; voorstelling: bespannen hooiwagen (2 paarden en flêche: de voerman op het achterste paard, een hondje naast den wagen); opschrift: 17.1 DEN GRODEN HEYWAGEL.75

(NB, De Stuers vermeldt I DEN ipv IN DEN en dat klopt met het onderschrift.)

De gevelsteen werd door iedereen eigenlijk al als verloren beschouwd en het was dan ook een complete verrassing toen vorige week vanuit Brussel onderstaande foto binnenkwam in de mailbox. Vindplaats 'ergens' in België.

Navragen is een probleem, want de fotograaf wil de locatie niet prijs geven omdat hij de foto zonder toestemming van de eigenaar op privéterrein heeft genomen. Het vermoeden dat I DEN GRODEN HEYWAGEL net als INDE STAER en INT LEMKE

van de Raamstraat tijdens de sanering van het Boschstraatkwartier in 1979 eveneens uit de gevel is gestolen en verpatst, lag voor de hand, maar is niet stand te houden. De steen zou al in het bezit zijn geweest van een kunstverzamelaar die in 1939 gestorven is. Dus dat moet vóór WOII zijn gebeurd.

Vermeld werd de heywagel vóór 1888 op twee gevelsteenlijsten (De Stuers en Eversen). De uitvoerige 20^e eeuwse overzichten van Jongen (1964), Bury (1975) en Matthijsen (1976-1984) maken geen melding meer van de steen. Florax (1956) noemt geen gevelsteen, maar wel 'In den huiwagel' als opschrift op de gevel van Maastrichter Grachtstraat 39(!), mogelijk vanuit het geheugen opgeschreven? De Limburger Koerier van 14-06-1924 schrijft al in de verleden tijd over de steen. Waarom, wanneer precies en onder welke omstandigheden de heywagel uit de gevel van Maastrichter Grachtstraat 37 is gehaald en naar (vermoedelijk) Brussel is verdwenen, wie het weet mag het zeggen.

