



Kiek ins nao bove

Jef Bartelet, VMG 13-06- 2012

Os van de vleeshal

De ossekop was oorspronkelijk de sluitsteen boven de poort van de Vleeshal in de Grote Staat en is bij herplaatsing boven de toenmalige slagerij van Brusselsestraat 31 op de erboven gelegen kraagsteen voorzien van de weinig opvallende en onterechte huisnaam IN DE GOUWE OSSEKOP.



De kop is nu voorzien van plastic hoorns. Vroeger waren dat echte hoorns. Die bleken tamelijk gevoelig te zijn voor weersinvloeden, waardoor de os er regelmatig eentje kwijt raakte, met als gevolg steeds een nieuw 'kapsel'.





*Halle à la Vicinie de Maastricht ancienne
Maison du Metiers des Bouchers.*

Aquarel: Philippe van Gulpen (1792-1862).
Weergave van het voormalige vleeshuis, Grote Staat 3, waar de vleeshouwers hun waren verkochten. Het was een lange hal die doorliep tot Achter het Vleeshuis.
Het is mogelijk dat Van Gulpen die fraaie ornamenten en de oorspronkelijke gevel nog 'naar waarheid' getekend heeft of anders uit het geheugen, want de voorgevel was in 1856 grotendeels ingestort.

Foto: Grote Staat 1-15, rond 1900.
Op nr. 3 de poort van de vroegere vleeshal, met nog steeds de ossekop, maar toen al geruime tijd in gebruik als opslagruimte voor brandspuiten (op het gevelbord staat de tekst: Brandweer).

Met het opstapje: In den Roosengaard, Grote Staat 9, waarvan de gevel nu in zijn geheel herplaatst is in de Stokstraat.



De zeven panden met de nrs 3-15 tot aan de Vijfharingsstraat zijn er nu niet meer; geslactofferd voor het grote warenhuis van V&D.



Philippe van Gulpen (1792-1862): Vleeshal van Maastricht, voormalig huis van het slagersambacht.



Voor wie de situatie daar misschien vergeten is: kruising Kommel – Brusselsestraat rond 1960.

Geheel rechts Brusselsestraat 31 van slagerij Jacobs met de ossekop in de gevel die daar dan pas moet zijn herplaatst.

Van de westelijke wand (rechterkant) van de Kommel, toen nog een heel smalle straat met stoepen die nauwelijks die naam verdienen en verkeerstechnisch een crime, zijn even na 1960 alle huizen afgebroken zodat deze eindelijk fatsoenlijk verbreed werd. Café de Oase kwam daarbij op de hoek te liggen.....

... en is daarna geheel nieuw herbouwd (situatie 2011).



Toen in 2008 het boek 'Gevelstenen in Maastricht' werd gepresenteerd, is het eerste exemplaar overhandigd aan toenmalig wethouder Jean Jacobs. In zijn dankwoord refereerde hij aan het feit dat zijn vader – die aan de Brusselsestraat 31 een slagerswinkel had – er voor gezorgd heeft dat de gevelloze os in hun ouderlijk huis een plekje kreeg.

Lees: <http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/images/wethouder.pdf>

